

# Anh Hùng Bất Tử.

**MX Mai Văn Tấn.**

Nhân đến ngày 1 tháng 4 năm 1972, ngày LĐ258/TQLC được tăng phái Thiết Đoàn 20CX/M48 cùng sự yểm trợ của KQ, PB của QLVNCH, Hải Pháo của Hoa Kỳ đã đánh tan cuộc tấn công của CSBV với chiến thuật Pháo, BB từng thiết TG tấn công mạnh vào tuyến phòng thủ của ta để tiến chiếm Quảng Trị. Sử dụng chiến thuật này, CSBV đã chiếm ưu thế trong cuộc HQ/Lam Sơn 719, khi QLVNCH vượt biên qua biên giới Lào-Việt theo QL9. Nhưng trong thời điểm 4/1972, chiến thắng đầu tiên QLVNCH phá tan và chặn đứng sự tiến quân của CSBV cấp sư đoàn với BB+ CX và Pháo yểm trợ không giới hạn. Tin tình báo cho biết địch thuộc Sư Đoàn 308 và Trung Đoàn 202 CX.

Nhớ lại ngày kỷ niệm này, tôi, người trong cuộc chiến, xin ghi lại biến cố này để ghi ơn những người có công trong chiến thắng, dầu cho các anh đã “đi xa” hay còn sống gần đây, dầu muộn còn hơn không, dầu kết cuộc thắng hay bại, nhưng rất cần thiết để nói lên một sự thật trong cuộc chiến. Một sự thật không thay đổi, dầu lịch sử thay đổi với bất cứ chế độ nào, trong giai đoạn đó họ là những

người có công và anh hùng. Hơn nữa nói lên công trạng và vinh danh họ để thân nhân được an ủi phần nào với sự mất mát to lớn và con cháu họ hãnh diện về việc làm của cha ông, của thế hệ đi trước. Đó là một điều nên làm, để lương tâm bất cứ ai đã từng chứng kiến sự thật thì cũng phải làm như thế để tuổi già chúng ta được thanh thản.

Chiến thắng Đông Hà do công lao trực chiến của Thiết Đoàn 20 CX M48 và TĐ3/TQLC với sự yểm trợ chiến thuật thật hữu hiệu của TĐ3/PB/TQLC. Chỉ huy mặt trận này là Lữ Đoàn Trưởng LĐ258/TQLC, ông đã chỉ định Tr/Tá Lý, Thiết Đoàn Trưởng TĐ20CX chỉ huy tổng quát mặt trận cầu Đông Hà. LĐ258/TQLC báo cáo hạ được 20 CX CSBV, tiền thưởng của Cục Tâm Lý Chiến cho mỗi CX là 30,000 đồng, dành cho các đơn vị hữu công là TĐ20CX và TĐ3/TQLC để ủy lạo binh sĩ. Đây là sự thật công bằng trong QLVNCH cần phải nói, để giữ hoà khí giữa các Binh Chung cũng như ghi nhận công lao của họ. Nếu ta không nói đến họ, thì rất vô lý, bất công cho sự hiện diện các Binh Chung khác trong QLVNCH.

Đêm 8 rạng 9 tháng 4/72 CSBV lại dùng chiến thuật ở Đông Hà để tấn công vào Căn Cứ Phụng Hoàng (Pedro) do TĐ6/TQLC phòng thủ. Chúng pháo kích từ đêm cho đến 6:30 giờ sáng, CSBV dùng BB từng thiết TG tấn công. Lúc đầu do thời tiết xấu, KQ/Hoa Kỳ lên vùng nhưng Lữ Đoàn không dùng vì sợ đánh nhầm vào đơn vị bạn. Khi thời tiết tốt dần, KQ/VNCH A.1 và A.6 lên vùng yểm trợ và diệt tăng địch chính xác. Chiếc A.1 của Đ/Úy Trần Thế Vinh mãi diệt tăng, hạ được nhiều CX của địch nên càng hăng say quyết tiêu diệt địch toàn bộ. Nhưng cho đến 10:30 sáng, chiếc A.1 của Đ/Úy Trần Thế Vinh đã bị phòng không của CSBV bắn đứt đôi, phi công đi theo tàu bay. Vì trong rừng rậm và nhiều gai, TĐ1/TQLC cố gắng tìm xác, nhưng không tìm được, một sự hồi tiếc vô vàn.

Đại Úy KQ Trần Thế Vinh là một anh hùng trong cuộc chiến, cần vinh danh để mọi người tưởng nhớ và thương tiếc một anh hùng đã hy sinh cho Tổ Quốc. Quân nhân các cấp thuộc BC/TQLC chúng tôi đã đang và mãi mãi nhớ đến công lao của anh, anh đã góp công lớn vào sự chiến thắng diệt xe tăng địch tại mặt trận căn cứ Phụng Hoàng.

Đại Úy phi công Trần Thế Vinh là một trong những anh hùng phi công của Binh Chủng KQ/VNCH, những phi công phản lực, phi công cánh quạt, phi công trực thăng v.v... tất cả các anh đã yểm trợ đắc lực và hữu hiệu, tải thương kịp thời vào các trận chiến khốc liệt trên khắp 4 vùng chiến thuật, nhất là vùng địa đầu giới tuyến mà TQLC chúng tôi trực tiếp tham chiến. TQLC chúng tôi không bao giờ quên hình ảnh những cánh chim đại bàng lao vào lưới đạn phòng không của địch, bắt chúng cầm họng (súng) để Bộ Binh chúng tôi giảm thiểu thương vong.

Sự yểm trợ hữu hiệu của KQ cũng đã giúp TĐ1/TQLC góp công nhỏ vào chiến thắng Phụng Hoàng. Trong đó đáng lưu ý là Đại Đội của Đ/Úy Trần Quang Duật được tăng cường toàn Công Binh đã thu nhặt trong căn cứ Ái Tử hơn 500 quả mìn CCX và đặt vùng hướng tiến sát phía Tây căn cứ Ái Tử để ngăn chặn CX của địch khi chúng bắt thần tiến vào.

Đúng như dự đoán, 2 chiếc T54 và T59 đầu tiên tiến vào căn cứ, nơi đặt BCH Lữ Đoàn 258/TQLC. Bãi mìn đã chặn chúng lại, 1 chiếc T54 đứt xích, chiếc T59 chỉ hư hại, quân CSBV bỏ chạy. Nếu không tiên liệu đặt bãi mìn thì quân ta sẽ gặp khó khăn và BCH/LĐ có thể gặp nguy hiểm.

BCH/LĐ đã dùng lực lượng phản công, xuất phát từ Ái Tử đến Phụng Hoàng để làm giảm áp lực cho TĐ6/TQLC. Lực lượng phản công này gồm: Cánh B/TĐ1/TQLC gồm 2 đại đội, được tăng phái 1 Chi Đoàn M113, 8CXM48 do Đ/Úy Đoàn Đức Nghi ĐDP/TĐ1 chỉ huy. Lực lượng phản công của Cánh B/TĐ1 và thành phần tăng phái phá tan âm mưu của địch định chiếm căn cứ Phụng Hoàng và TĐ6/TQLC. Khai thác tù binh được biết lực lượng tấn công căn cứ Phụng Hoàng và TĐ6/TQLC là Trung Đoàn 66/SĐ304 và Trung Đoàn 203CX.

Sau khi bắt tay được với TĐ6/TQLC đang tái phối trí phòng thủ, Cánh B/TĐ1/TQLC trở lại Ái Tử để hoạt động với TĐ1/TQLC. Khi còn cách căn cứ Ái Tử khoảng 2 km, bị CSBV phục kích chặn đánh, lực lượng Cánh B phản kích mạnh, tiêu diệt khoảng 200 địch quân. Nhưng Đ/Úy Đoàn Đức Nghi đã tử thương, anh đã anh dũng đền nợ nước, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và chiến hữu.

Trong chiến tranh những sự mất mát thường xảy ra, nhưng có những mất mát thật anh hùng, sự mất mát đem lại chiến thắng vinh

dự cho QLVNCH, đó là phi công Trần Thế Vinh và Đại Úy TQLC Đoàn Đức Nghi.

Sự chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ TQLC trên mọi chiến trường nói riêng và Quân Lực VNVCH, nói chung, đã thừa khả năng tiêu diệt địch để bảo vệ miền Nam Tự Do, nếu như...! Xin mượn lời của một Cố Vấn Hoa Kỳ đã sát cánh với TQLC. Đại Úy Ripley, Cố Vấn trưởng của TĐ3/TQLC trong trận Đồng Hà, ông ta đã chứng kiến về gương chiến đấu anh dũng của quân nhân TĐ3 như sau:

*— Captain Ripley told a story of the unbelievable fortitude of a young Marine private who had been wounded seven times in four days. He was the same marine I had seen two days before with a serious shrapnel wound in the upper back. Now he was hobbling along with his arm around a wounded comrade attempting to move his friend to safety. Both would be dead at day's end ( Easter offensive Chapter 15 trang 233.*

*Tạm dịch:*

*Đại Úy Ripley đã kể câu chuyện khó tin nhưng đã thật sự xảy ra như sau: một binh sĩ trẻ thuộc TĐ3/TQLC đã bị thương 7 lần trong 4 ngày. Hai ngày trước ông ta thấy vết thương sau bả vai, máu còn đang chảy mà anh ta còn cố gắng di chuyển 1 người bạn bị thương đến chỗ an toàn nhưng cả 2 đã bị chết cùng ngày hôm ấy.*

Đại Úy Cố Vấn Al Nettleingham đã quan sát kế hoạch hành quân của BCH/Lữ Đoàn 258 ở TTHQ. Ông ta có nhận xét như sau:

*I think the whole credit for repulsing the attack belongs to Colonel Dinh. He had his finger on the situation at all times. He knew what assets he had available and then committed them at the crucial moments. He's commander in the full sense of the word. His subordinate com-*

*manders had great confidence on him, in his judgment. The man presented the best example of decisiveness and military skill that I've seen. (Easter offensive Chapter 15 page 239) "First Bluejacket Books printing.1995*

*Tạm dịch:*

*Đại Úy Al Nettleingham đã quan sát kế hoạch phản công của Lữ Đoàn Trưởng LĐ 258 ở TTHQ. Ông ta nhận xét về Trung Tá Định LĐT như sau: Cuộc phản công do công lao của Lữ Đoàn Trưởng rất nhiều. Thuộc cấp đặt hết lòng tin tưởng vào ông và về sự phán xét của ông. Ông ta biểu hiện tốt nhất về quyết định và hành động quân sự mà tôi chưa từng gặp.*

Tinh thần chiến đấu anh dũng của quân nhân các cấp TQLC cùng với sự điều quân sáng suốt của các cấp chỉ huy đã tạo nên những chiến thắng vẻ vang.

Mặc dầu cuộc chiến đã hơn 40 năm, nay nhìn lại vẫn còn vang vọng trong lòng như vừa xảy ra. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi nhắc đến các tấm gương chiến đấu và hy sinh, chúng ta luôn luôn phải trang trọng và ngưỡng mộ các anh hùng trong suốt cuộc chiến.

Sau cùng, cá nhân tôi thuộc BCH/LĐ258/TQLC, xin cảm ơn các Cọp Biển thuộc đại đội của Đ/Úy Trần Quang Duật, các anh đã giúp BCH/LĐ thu lượm và đặt bãi mìn chống CX VC để bảo vệ cho căn cứ và BCH/LĐ tránh được nguy hiểm./.

MX Mai Văn Tấn.